



HØJT TIL HEST I DANMARKS SIDSTE VILDMARK

130 kilometer på hesteryg. Det får man ondt i rumpen af. Og lårene. Og ryggen. Men man får også et smil fra øre til øre, hvis man ellers er til natur, heste og stilhed. Og det er ALT for damernes journalist Marie-Louise Truelsen, der tog på fire dages ridetur i Hanstholm.

AF MARIE-LOUISE TRUELSEN. FOTO: MARIE-LOUISE TRUELSEN OG HANSTHOLM CAMPING.



Fiskekutterne er trukket op på Thorup Strand.



Badehotel fra en svunden tid.



Marie-Louise blev helt forelsket i Stjarni.

Jeg kan næsten ikke komme længere væk hjemmefra og stadig være i Danmark. Hanstholm, som er udgangspunktet for mit rideeventyr de næste fire dage, er virkelig langt væk fra København – både fysisk og mentalt. Her er en ro, som man ikke finder i hovedstaden, og her er natur, som er helt i særklasse. "Danmarks sidste vildmark", er der nogle, der kalder stedet, og når man står midt i det rå, vindblæste og øde landskab, er det ikke helt ved siden af.

TORS DAG

Turens syv gæster mødes klokken 18 til aftensmad på restauranten på Hansthols campingplads. Bent, der står for turen, fortæller om de kommende dages program. Det er forbudt at falde af hestene, og vi skal overholde tidsplanen, indskærper han gang på gang med glimt i øjet. Det første, fordi vi skal ride steder, der er så øde, at man kun kan blive hentet med helikopter, hvis der sker noget. Det andet, fordi vi ikke må komme for sent til middagen på Svinkløv Badehotel, hvor vi skal ride til i morgen. Godt så. Og jeg som troede, at det skulle være ren afstresning. Nå, det viser det sig nu også at være. Vi går ned til campingpladsens egen stald, Stald Vinur, hvor vi hver især får tildelt en hest, som matcher vores ønsker. Jeg er så heldig at få Stjarni, en rød og meget godmodig islænder, som jeg nærmest forelsker mig hovedkulds i fra første sekund. Vi rider en dejlig lille solnedgangstur på et par timer for at afprøve, om hestene lever op til forventningerne. I morgen er der nemlig ikke mulighed for at bytte, når vi først er kommet af sted. Jeg er ikke i tvivl; Stjarni er *my man* for de næste dage.

DET KOSTER DET

Fire dages rideferie med forplejning og hytte koster 4.600 kroner. Der arrangeres også kortere ture. Hanstholm Camping - Thy Feriepark, der står for rideturene, ligger i Danmarks tyndest befolkede område og med udsigt over hele Vigsø Bugt.

[Se mere på Hanstholm-camping.dk.](http://www.hanstholm-camping.dk)





Hestene gøres klar til langfart i Stald Vinur.



Bulbjerg tårner sig 47 meter op sig fra stranden.

FREDAG

Tidligt op, morgenmad og afgang *sharp* klokken otte. Der er en frisk vind fra havet, men også masser af sol. Vi rider i kolonne, somme tider på stranden, somme tider på små stier langs stranden. Stjarni tølter (islandske hestes jævne gangart, der er meget behagelig for rytteren, red.) perfekt, han er sød og nem, laver ingen ballade og er super frisk og hele tiden med. Efter nogle timer stopper vi i det meget lille fiskerleje Lidl Strand. Hvis man troede, at Hanstholm var verdens ende, så er det, fordi man ikke har set Lidl. Her er virkelig stille, og det virker næsten som om, her ikke bor en sjæl. Men da vi låner et toilet i en offentlig bygning, viser det sig, at her er fyldt med kvinder, som er ved at gøre klar til en lokal salgsbazar med kunsthåndværk.

Vi fortsætter mod Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld, der tårner sig 47 meter lodret op fra stranden. Her får vi dejlig frokost, og det er velgørende at hvile kroppen lidt. Stjarni og de andre heste nyder en pause uden sadler. Turen fortsætter ad stranden, og det er ren meditation at sidde på hesten, mærke dens bevægelser, kigge ud over havet og bare nyde. Næste stop er Torup Strand, hvor store fiskerbåde er trukket op på stranden. Jeg begynder at mærke, at jeg har siddet længe i sadlen og forsøger at finde alternative siddemåder. Samtidig tænker jeg lidt over, hvordan det vil være, når vi skal samme lange tur hjem i morgen. Endelig får vi øje på det smukke Svinkløv Badehotel, der dukker op mellem klitterne. Vi rider forbi, men vi ved, at vi snart kommer tilbage. Først skal vi til gården Havblik fire kilometer derfra. Her skal vi overnatte, og hestene er lykkelige for at komme på fold. De ruller sig, drikker vand og nyder at være uden os på ryggen - lige så meget, som vi nyder at være kommet af.

Vi tager en taxa til Svinkløv Badehotel, hvor der venter en fuldstændig genial trerettersmenu. Snekrabbe med sprøde grøntsager, sommerbuk med grønt og marinerede kirsebær med chokoladesorbet. Uhm. Vi prøver også stedets legendariske valnøddelagkage - den er himmelsk - men bagefter er jeg så mæt, at jeg næsten ikke kan vralte ud til taxaen. Det gør det ikke bedre, at den 55 kilometer lange ridetur har givet mig en gangart som Chaplin.



Fantastiske omgivelser og skøn mad på Svinkløv.

Silke på 12 (th) var sej og vild med Amagerstænger!





Hestene nyder at få sadlerne - og rytterne - af om aftenen.

LØRDAG

Dejlig økologisk morgenmad på Havblik, og så ellers af sted igen. Faktisk følte hjemturen i dag kortere end turen ud - måske fordi vi kender den. Det viser sig, at Hanstholm Campings krav om, at man skal være en erfaren rytter for at deltage, skal tages alvorligt. Ikke blot skal man kunne håndtere hestene og det til tider høje tempo - man skal også kunne sidde ti timer i en sadel uden at bukke under. Det må en af deltagerne sande, at han ikke kan - han er blevet for øm og træt til at fortsætte og må køres hjem. Vi andre er også godt ømme i sædeknoglerne, inderlårerne, ryggen og skuldrene - men den betagende natur, vinden, solen og det høje humør på holdet gør, at man glemmer det. Silke - holdets yngste deltager på 12 år - er i fin form. Skønt at opleve en pige, der er vant til at bruge sin krop og som synes, det er sjovt at være på tur med sin mor og en samling modne kvinder, hun ikke kender. Da vi er ved 18.30-tiden, får vi serveret dejlig friskfanget fisk, lækker spinattærte, kartofler, hollandaise og grøntsager.

SØNDAG

Vi er mere end klar til den sidste lille tur, da vi står i stalden klokken 8.30. Totimersturen føles som ingenting i forhold til vores lange ridt de foregående dage, og både hestene og vi er super friske. Vores polske guide, Krzysztof, er lidt loose og lader os selv bestemme tempoet. Og det bliver højt. Susende galop hen ad stranden, hestene og vi nyder det i fulde drag. Vi føler os ustoppelige. Uovervindelige. Da turen er slut, nusser jeg Stjarni farvel - jeg har lyst til at putte ham i bagagerummet og tage ham med hjem. Det er en lang køretur hjem, og jeg lytter til Giro 413 en del af vejen. Det er det, der lige er i radioen, og jeg lader det for en gang skyld være. Lader tankerne fare til de sidste fire dage, og da radioen spiller "Himmelhunden", begynder jeg pludselig at græde. Jeg ved ikke hvorfor - det er virkelig en corny sang - men jeg tænker, at der er pillet nogle lag af i løbet af de seneste dage. Man når ind til kernen af sig selv, når man rider time efter time i så betagende natur og rammer måske noget oprindeligt indeni med rytmen, luften, lyset og vinden. For mig har det været som en slags meditation. Bare at være.

DET KAN DU OGSÅ OPLEVE I OMRÅDET

Nationalpark Thy er på 244 km², og der er markerede vandre- og cykelstier, bålpladser, primitive overnatningssteder, skovlegepladser, fugle- og udkigstårne, hundeskove, markerede mountainbikeruter, ridentier, fiske- og bademuligheder.

Nationalparkthy.dk

Bulbjerg er en 47 meter høj limstensklint og er Danmarks eneste fuglebjerg. Bulbjerg indgik i det tyske forsvarsanlæg under Anden Verdenskrig, og i den yderste bunker på klinten er indrettet et lille besøgscenter, som fortæller om de tyske anlæg og områdets kultur og natur.

Naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/bulbjerg

Svinkløv Badehotel åbnede i 1925, og det er som at træde tilbage i historien at besøge det stemningsfulde hotel, der ligger i bunden af Jammerbugten. Hotellet har 36 værelser og serverer utrolig lækker mad i smukke omgivelser.

Svinkloev-badehotel.dk

Rubjerg Knude byder på bjergtagende vandrekletter, tilsandede ruiner, stejle skrænter, vindblæst natur og en udstilling i den gamle strandfogedgård, der fortæller alle historierne om dette helt specielle sted.

Rubjergknude.dk

Jesperhus Feriepark er et feriecenter med campingplads, vandland, blomsterpark, biograf, spisesteder og forlystelser.

Jesperhus.dk

Sælsafari til havs kan opleves i sommersæsonen. Tag en kikkert med, og se sælerne i deres naturlige miljø.

Miniline.dk

Fårup Sommerland er et stort sommerland med masser af forlystelser og et kæmpe badeland.

Faarupsommerland.dk

Vestjysk golfklub, hvor du kan betale greenfee som gæst.

Nvgolf.dk

Museumscenter Hanstholm er det største museum i Danmark med fokus på Anden Verdenskrig.

Museumscenterhanstholm.dk



Undervejs på turen fik vi også Stald Vinurs fantastiske hjemmebagte gulerodskage, og du finder opskriften på ALTfor damerne.dk